

Joris op 't Zand



Abraham en Izaak, Kathedraal Nevers; Foto: E.M.P.P. Verhey

Informatieblad van de
Oud-Katholieke parochie
Amersfoort

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor Drs. G.C.G. Verhey- de Jager
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 033-4940390; ✉ pastoor.amersfoort@okkn.nl

Assisterend Pastoor Drs. W.J. Woltjer
☎ 033-4754081; ✉ woltjer@worldonline.nl

Pastoraal werker Drs. M.A. Berben-Schuring,
☎ 033-8886503; ✉ angela.berben@casema.nl

Kerkbestuur:

Voorzitter Drs. G.C.G. Verhey-de Jager
Secretaris mw. E. Roobol-Groen
Karveel 35 - 20, 8231 BK Lelystad
☎ 0320-219369; ✉ secretaris.amersfoort@okkn.nl

Penningmeester mw. M.C. van 't Erve-Verheij,
Van Dedemlaan 31, 3871 TD Hoevelaken
☎ 033-2534787; ✉ financieel.amersfoort@okkn.nl

Lid E.H.J. Mulder,
Waarden 5, 3831 AH Leusden
☎ 033-2584934; ✉ kerkindestad.amersfoort@okkn.nl

Lid mw. P.M.M. Visser-Burgers,
Brugakker 10-24, 3704 KT Zeist,
☎ 030-6962996; ✉ publiciteit.amersfoort@okkn.nl

Kosters contactpersoon: mw. E.L. de Jager,
Borgerlaan 3, 3818 PH Amersfoort,
☎ 033-4620806; ✉ e.jager@tiscali.nl

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A. de Haart-Wijker,
Afrikaring 91, 3823 CJ Amersfoort
☎ 033-4559924; ✉ anitadehaart@telfort.nl

Beheerder parochiezaal
mw. J.M de Jager-Broer, Hovenierslaan 9
3925 BW Scherpenzeel
☎ 033-2772282; ✉ jagershuys@hetnet.nl

Bankrekeningen: Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Amersfoort,
te Hoevelaken Postbank: 443746; ABNAMRO bank: 55.31.25.060.

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>

201004; september 2010- november 2010

Starten, Feesten en Gedenken

Na de zomer beginnen alle activiteiten weer op scholen en clubs, in de kerken en ook in onze parochie.

We vieren niet echt een “startzondag”, maar veel gaat eind augustus en begin september na de zomerrust weer opnieuw van start: de kinderkerk, het avondgebed, de huiskringen, de vormingsavonden, de lering en veel commissies en groepen.

Geen startzondag dus, wel een mooi begin op zondag 12 september.

Tijdens een feestelijke viering zullen namelijk 4 jonge kinderen een bijzondere kinderzegen ontvangen en willen we de ouders die jarenlang de kerk hebben schoongemaakt hartelijk bedanken. Dit laatste een beetje onder voorbehoud of zij die zondag aanwezig kunnen zijn. Meer hierover kunt u lezen bij “kerkelijk leven”.

We kunnen ons verheugen op mooie en inspirerende bijeenkomsten op de agenda, maar ook zal er weer tijd gaan naar vergaderen en het bespreken van zaken die niet altijd even boeiend zijn, maar die toch moeten gebeuren om alles in onze parochie zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarvoor kunnen we overigens altijd nog mensen gebruiken, of het nu bij de kinderkerk, het koor, het schoonmaken, het kerkbestuur of de geldwerving voor onderhoud is, om maar wat voorbeelden te noemen. Misschien is dat iets om over na te denken.

Rond 12 september gebeurt er meer dan het maken van een nieuwe start. Voor moslims komt er een einde aan de vastenperiode, de Ramadan. Op vrijdagavond 10 september wordt na zonsondergang het einde van de Ramadan gevierd met het Suikerfeest.

Zaterdag 11 september gedenken we de aanslag op de Twin Towers waarbij zoveel slachtoffers vielen en waardoor een gat geslagen is in menig (samen)leven.

Het is die dag ook Monumentendag en onze kerk is de hele dag open. Ook open voor gebed en daarom zullen we de hele dag een speciale kaars branden om te gedenken en te bidden.

En dan is het 9 en 10 september ook Joods Nieuwjaar ofwel Rosj Hasjana.

Het is het begin van een hele maand vol joodse (feest-)dagen: Grote Verzoendag op 18 september, Loofhuttenfeest van 23-30 september en op 1 oktober “Vreugde der wet”. Dat laatste is zo’n beetje het slotfeest. Op die dag worden ook de laatste verzen van de wet – de Thora – gelezen (en dus van het boek Deuteronomium) en wordt meteen aansluitend weer begonnen met de eerste verzen van Genesis.



Het is die Thora (eerste 5 boeken van de Bijbel) die moslims, joden en christenen op een bijzondere manier met elkaar verbindt. In het weekend van 12 september komt veel samen, laten we deze dagen ook gebruiken om te bidden om vrede en groei van verbondenheid.

Tenslotte wordt op 12 september op veel plekken “ziekenzondag” gevierd. Er is, denk ik, niemand die niet op een of andere wijze te maken heeft met ziekte. Op deze zondag wordt aan zieken en ook aan alle “zorgverleners” extra aandacht geschonken door middel van een bloemetje of andere attentie of door middel van meeleven en gebed. Ziek of gezond, ziek of zorgend, het is soms maar een dunne grens. Jezus laat zien hoe daar in liefde mee om te gaan en dat “waar vriendschap is en liefde” God dichtbij ons is!

Daarbij en voor u persoonlijk in deze tijd van het jaar, vond ik het volgende gebed.

*Nu het kouder wordt en het licht verzwakt, bidden wij
dat wij warmte geven en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken het licht van vriendschap en liefde
waarin wij elkaar herkennen.*

*Nu de avonden langer worden, bidden wij
dat wij de tijd gebruiken om tot onszelf te komen,
anderen te ontmoeten en te naderen tot God.*

*Nu het jaar naar de winter keert, bidden wij om dankbaarheid
voor alle vruchten van onze herfst, dat wij afscheid leren nemen.*

*God, tussen licht en donker verloopt ons leven.
Neem ons op in uw stilte en verblijd ons
met uw vriendelijk licht, Jezus, onze Heer.*

(Frans Cromphout s.j.)

Ik geef het u graag mee en bid daarbij ook dat God u en ons allemaal zal zegenen bij start en afscheid, met inspiratie en vertrouwen in de toekomst!
Pastoor Grete

Van het kerkbestuur.

Kerkmeester.

Op 30 november a.s. verstrijkt het mandaat van kerkmeester mw. P. Visser-Burgers. Na een periode van eenmaal 4 jaar en een herbenoeming van 2 jaar stelt zij zich niet meer beschikbaar voor deze functie.

Het kerkbestuur is haar zeer dankbaar voor het vele werk, door haar in de afgelopen jaren en nu nog steeds verricht.

Ofschoon de openvallende plek van Petra nagenoeg zeker zal worden ingevuld, roept het kerkbestuur u toch op om te zien naar kandidaten voor de functie van kerkmeester. Uiteraard kunt u zelf ook uw bereidheid kenbaar maken bij een van de kerkbestuursleden.

Uitbreiding van het kerkbestuur zou nu een welkome verlichting kunnen betekenen en een mogelijkheid om het kerkbestuur ook na 1 juli 2012 optimaal te laten functioneren. Vele handen/hoofden maken nog steeds licht werk!

Betty Roobol, secretaris

Financiën.

In het zomernummer trof u als laatste pagina een incassoformulier aan. Dit formulier mag het hele jaar nog gebruikt worden! Graag informeer ik u over de kosten en de ontvangsten tot half augustus 2010. De opbrengst van de collectes is dan als volgt:

2^e collecte - na de dienst ten behoeve van de parochie & de landelijke kerk: € 3.245,77

Altaarbloemen € 181,60

Parochieblad Joris op't Zand € 360,73

Liturgieboekjes/wijzers € 99,90

Kinder- en jeugdwerk € 66,52

Eredienst € 121,85

Pastoraat € 345,85

Koffie na de dienst € 50,00

Seniorenactiviteiten € 106,90

Actie werkgroep diaconaat - Voedselbank € 94,30

Heel hartelijk voor uw bijdragen!!

Kerkbalans 2010.

De opbrengst van kerkbalans 2010 onder het motto:

“onze kerk is van blijvende waarde” heeft tot nu toe

opgebracht € 24.096. Het streefbedrag is dit jaar €

33.000. Wij zijn daarnaar hard op weg. Dank voor uw

bijdragen. Voor diegenen die nog niet bijdroegen: als

richtlijn wordt gehanteerd 3% van het netto-inkomen, meer mag natuurlijk altijd.

Hebt u opmerkingen en vragen over het financiële reilen en zeilen van de parochie? Schroom niet en neem contact op met de penningmeester!

Slim & slimmer geven.

Giften aan de kerk kunnen (tot nu toe) afgetrokken worden bij de belastingaangifte. Daarbij wordt een drempel gehanteerd van 1%. Slimmer geven is mogelijk door het omzeilen van die drempel. Dat kan via een



afpraak dat u 5 jaar lang een vast bedrag aan de kerk schenkt. Dat moet vastgelegd worden in een notariële acte.

Het lijkt ingewikkeld, maar is het niet: de penningmeester heeft een blanco invulformulier op papier en digitaal – met toelichting - beschikbaar. Na invulling zenden aan de penningmeester en zij verzorgt samen met de plaatselijke notaris de rest. Na enige tijd ontvangt u de ingeschreven acte retour.

Wat levert dat op? Een voorbeeld. Iemand, zeg 50 jaar oud, heeft een bruto jaarinkomen van € 35.000, betaalt € 11.300 aan belasting, gift aan de kerk € 700, dan blijft over € 23.000.

Met notariële akte wordt dat;

Inkomen € 35.000 af gift € 700, blijft over € 34.300. Hierover betaalt hij € 11.000 belasting dan blijft over € 23.300.

Zo verdien je er dus € 300 per jaar aan! Als je die extra verdienste, het bedrag dat je van de belastingdienst terug krijgt, óók aan de kerk wilt geven verhoog je je bijdrage.

Inkomen € 35.000, gift aan de kerk € 1.200, blijft over € 33.800, belasting € 10.800, blijft over € 23.000.

Conclusie: je kunt de bijdrage verhogen zonder er zelf armer van te worden. Een berichtje aan de penningmeester en de formulieren worden u toegezonden!

Gebouwen.

Op initiatief (en bekostigd) door de gemeente Amersfoort werden alle energieverbruikpunten in kerk, toren, hal en Joriszaal onder de loep genomen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Stichting Collusie. Hiervan werd een rapport gemaakt, met adviezen waar en hoe er economischer met energie(-kosten) kan worden omgegaan. Van de investeringen wordt berekend wat de terugverdientijd is. De Commissie Bebouwde Eigendommen bekijkt samen met het kerkbestuur of en welke van de adviezen reëel haalbaar zijn.

Kerk en pastorie zijn erkende Rijksmonumenten. Daaraan gekoppeld zijn er subsidiemogelijkheden. Om aan de voorwaarden daarvan te voldoen dient een meerjaren onderhoudsplan opgesteld, ingediend en goedgekeurd te zijn. Het bestaande en goedgekeurde plan “2003 – 2013” werd, in het kader van de nieuwe subsidieregelingen beëindigd per 31 december 2009. Instroming in de nieuwe regeling geschiedt namelijk op basis van het monumentennummer van de kerk. Samen met de Commissie Bebouwde Eigendommen werd door de St. Monumentenwacht Utrecht een nieuw “Instandhouding-plan” opgesteld en ingediend bij het Rijk. In augustus kwam het bericht dat dit plan, met



een aantal correcties, is goedgekeurd. De redelijkheid en de gevolgen worden nu bekeken. Deze nieuwe subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2011.

Daardoor is 2010 een subsidieeloos jaar. Alleen (zeer) urgente onderhoud/reparatie werkzaamheden worden in 2010 aangepakt.

Keuken Joriszaal.

Sinds de verbouwing van hal en Joriszaal is het gebruik toegenomen. Er gaat geen week voorbij of er zijn diverse activiteiten. Van gewone vergaderingen tot (zeer) gezellige, feestelijke bijeenkomsten zoals huwelijken en doop. Het gebruik van deze ruimtes wordt gecoördineerd en verzorgd door de dames Janny de Jager en Inez de Jager. Uit de opbrengst van deze activiteiten kon deze zomer een langgekoesterde wens in vervulling gaan: uitbreiding van de kastruimte in de keuken. Tegenover de balie in de zaal werd een blad aangebracht met daaronder praktische laden. De uitvoering is vrijwel gelijk aan de oude kasten. Menigeen viel het nog niet op, maar praktisch is het. Woorden van dank aan Janny en Inez zijn hier zeker op hun plaats!

Altaarruimte

Bij de altaarruimte staat zorgvuldigheid voorop. In het vroege voorjaar werd het plan om de altaarruimte aan te passen doorgesproken en bekeken met de (technische) leden van de Financiële Raad OKKN. Onze wensen zijn: draaibaar/verplaatsbaar maken van de zijpanelen van de communiebank, verhogen van de vloer van het vooraltaar (+ aanleggen van vloerverwarming ter plaatse), verbeteren zitcomfort voorste banken. Zo wordt de toegankelijkheid verbeterd en komen er meer mogelijkheden voor andersoortige vieringen. Ook de zienswijze (advies) van de Rijksdienst Monumentenzorg en de gemeente Amersfoort werden meegenomen. Hierbij stelt het kerkbestuur zich op het standpunt dat dit advies leidend moet zijn. Op verzoek werd van alle adviezen, rapporten, onderzoeken en 2^e offertes een exemplaar naar de landelijke kerk gezonden. Ook voor de OKKN staat zorgvuldigheid voorop: samen met u hopen we op een positieve afhandeling.

Mieke van 't Erve, penningmeester

Bij de kerkdiensten:

Kinderzegen 12 september.

Zoals uitgebreider vermeld staat bij "kerkelijk leven", zullen Pieter, Kiliaen, Jasper en Justin op deze zondag de "kinderzegen" ontvangen.



Oogstdienst en kinderdienst 10 oktober.

Jarenlang hebben we de oogstdienst samen gevierd met de Evangelisch Lutherse gemeente van Amersfoort.

Nu deze gemeente deel is gaan uitmaken van de Protestantse kerken van Nederland en er afscheid genomen is van dominee Kees van der Horst, is ook een einde gekomen aan deze gezamenlijke viering. Toch willen we de traditie van het houden van een oogstdienst voortzetten uit dankbaarheid voor het leven wat ons gegeven is door God en door mensen. Dit jaar is in overleg met de kinderkerkleiding besloten om de oogstdienst samen te laten gaan met een kinderdienst. Voorbereidingen daartoe zijn al in volle gang en het belooft een mooie dienst te worden!

Allerheiligen met gedachtenis overledenen (Allerzielen) 31 oktober.

Op zondag 31 oktober vieren we Allerheiligen en houden we gedachtenis voor alle overledenen.

Alle aanwezigen worden uitgenodigd om bij de gedachtenis naar voren te komen en een kaarsje aan te steken voor wie men wil gedenken voor Gods aangezicht. Daarbij kan een ieder zelf hardop of in stilte de naam of de namen van de overledene(n) noemen.

Wilt u dat de pastoor in het gebed een naam van een overledene opneemt en uitspreekt, dan wordt u verzocht de naam van diegene op een lijst in te vullen die vóór de dienst op zondag 31 oktober achter in de kerk op een tafel bij het voorbedenboek zal liggen.

Pastoor Grete

Misdienaars zijn geen heilige boontjes

Het zal u misschien niet ontgaan zijn, maar onze groep misdienaars is verjongd. We hebben Jasper, Justin en Job welkom geheten bij de groep. En ze vinden het heel leuk om te helpen tijdens de mis. Ze moeten nog een beetje leren stil zitten en goed op te letten maar dat zal vanzelf gemakkelijker gaan. Ze gaan nog een keertje oefenen. Voor de kinderen is het een goede manier om betrokken te zijn bij de liturgie. Na het afscheid van Frank de Haart heeft Allan Cramer de leiding genomen over de groep. Vooral tijdens plechtige vieringen is het belangrijk dat iedereen precies weet wat hij/zij moet doen. We wensen de groep veel inspiratie bij dit voor de liturgie belangrijke dienstwerk.



Angela Berben

Van de kinderkerk.

Bij het verschijnen van deze Joris op 't Zand zijn we al weer gestart met de kinderkerk.

Op onze laatste vergadering als leiding hebben we de liturgie, die we in de kinderkerk gebruiken eens goed onder de loep genomen en wat zaken aangepast. Een van die zaken is de plek van de collecte in de kinderkerk. Daar gaan we mee beginnen. Natuurlijk is dat niet logisch in het geheel van de liturgie. Dit past na het Bijbelverhaal, bij de voorbeden, maar de praktijk leert dat kinderen met het geld gaan spelen en niet de concentratie kunnen opbrengen om naar het verhaal te luisteren.

U weet toch dat er in de kinderkerk altijd gecollecteerd wordt? Komend seizoen blijft de collecteopbrengst voor een project in Kameroen. Van het geld worden schoolboeken aangeschaft, zodat leerkrachten niet elke les op het bord hoeven te schrijven en de kinderen hun les nog eens na kunnen lezen.

Voor de komende tijd is er op 10 oktober een kinderdienst gepland. Verder zal er weer aandacht worden gevraagd voor de schoenendozenactie. Data hiervoor zijn nog niet bekend, maar we rekenen weer op een door u gevulde schoenendoos.

In de adventstijd staat de profeet Micha centraal. Hierover leest u meer in de volgende Joris op 't Zand.

Twaalf-plus-lering begint weer

“Lering” klinkt wel heel saai. Dat betekent dat er iets geleerd moet worden dat misschien wel héél saai is. Nou, ik kan jullie verzekeren dat het wel meevalt... We gaan aan de slag met oude verhalen die ons ook nu nog iets kunnen vertellen: Abraham en Sara, Rebecca en Jacob, Jozef ... Verhalen die gaan over het leven. Saai??? Helemaal niet, want we gaan er creatief mee aan de slag! Deze verhalen vertellen ons iets over het leven.



De bijeenkomsten zijn op 9 oktober, 27 november, 12 februari, 9 april en 23 april. Verder is er een weekend, samen met jongeren van andere parochies, op 22 en 23 januari.

De betrokken jongeren krijgen persoonlijk bericht.

Angela Berben

Clara Gertrudis van Halteren



Woensdag 26 mei vertrokken we met 10 leden van Clara om 12.15 uur met de trein naar Amsterdam om een bezoek te brengen aan het Tassenmuseum Hendrikje.

In de trein konden we gezellig bij elkaar zitten, zodat we rustig konden bijpraten. Anne Maaïke had alles goed voorbereid zodat we, aangekomen op Amsterdam CS, meteen de goede tram hadden richting de "Herengracht". Het Tassenmuseum Hendrikje toont de geschiedenis van de westerse tas vanaf de late Middeleeuwen tot heden. Het is het enige tassenmuseum in de wereld met een zodanige,

uitgebreide en gespecialiseerde collectie. Er zijn 16^{de}-eeuwse tassen; 17^{de}-eeuwse buideltjes en aalmoezentassen; 18^{de}-eeuwse dijzakken, portefeuilles en beugeltassen; 19^{de}-eeuwse reticules en kousenbeurzen en uit de 20^{ste} eeuw en 21^{ste} eeuw avondtassen, bijzondere modellen en tassen van bekende merken en designers. Het museum is gevestigd in een schitterend grachtenpand uit 1664 dat is gebouwd voor de toenmalige burgemeester van Amsterdam. In het museum zijn 2 stijlkamers met plafondschilderingen en schoorsteenpartijen uit de 17^{de} en 18^{de} eeuw te bezichtigen. We kregen een geweldig enthousiaste vrouwelijke gids die ons rondleidde en erg veel vertelde over de historische exemplaren, maar ook over de hedendaagse tassenontwerpers uit binnen- en buitenland die daar exposeren en zo de kans krijgen hun werk aan een breed publiek te laten zien. Na de rondleiding was het tijd voor de high tea in een van de stijlkamers. Geweldig wat een ambiance en wat een heerlijkheden kregen we voorgeschoteld door een heel enthousiaste medewerkster die ons allerlei adressen aanpreef waar de diverse lekkernijen vandaan kwamen. Om een en ander te laten zakken, keken we nog even rond in de museumwinkel, waar enkele dames de verleiding niet konden weerstaan om iets te kopen. Zo werd het weer tijd om richting station te vertrekken. De tram- en treinreis verliepen wederom voorspoedig en zo namen we in Amersfoort (voor 1 persoon ging de reis naar Utrecht), helemaal tevreden over deze gezellige dag, afscheid van elkaar met hartelijke dank aan Anne Maaïke voor de voortreffelijke organisatie.

Lidy van Emmerik-de Jager

Huiskringen gaan weer van start!

Ook dit jaar zullen drie huiskringen van start gaan op de dinsdag, woensdag en donderdagavond. Eén keer in de maand. Elke huiskring geeft een min of meer eigen invulling aan de avond.

Op woensdag 15 september is weer de gezamenlijke startavond voor de huiskringen.

Bij de start staan alle huiskringen open voor eigen en nieuwe deelnemers. We beginnen de startavond met een maaltijd, waarbij iedereen welkom is. Er is een korte presentatie van elke huiskring. U hebt al van het kerkbestuur een schrijven ontvangen, waarin u uitgenodigd wordt voor deze startavond op 15 september. Deelname is vrijblijvend, u kunt op de avond zelf beslissen of en aan welke huiskring u wilt deelnemen. Van harte welkom!

Aanvang 18.30 uur. In verband met de voorbereiding van de maaltijd graag opgeven uiterlijk 13 september bij pastoor Grete.

Pastoor Grete



Vormingsavonden

Ook in het "nieuwe seizoen 2010-2011" worden weer een aantal vormingsavonden georganiseerd voor alle parochianen, gastleden en belangstellenden. De avonden zijn bedoeld om u (hernieuwd) kennis te laten nemen van bijvoorbeeld de oud-katholieke geschiedenis en liturgie. We zijn erg blij u daarvoor te kunnen uitnodigen op:

Dinsdagavond 28 september. Dan zal pastoor drs. Wietse van der Velde ons het een en ander vertellen over een belangrijk stuk oud-katholieke kerkgeschiedenis. Hij kondigt deze avond zelf als volgt aan:

Een kenmerk van de Oud-Katholieke Kerk is dat zij haar eigen bisschoppen kiest. Zij ziet deze keuze niet alleen als een stuk kerkrecht, maar ook als een wezenskenmerk van het katholieke kerk zijn.

De keuze van Cornelis Steenoven, oud-pastoor van Amersfoort, in 1723 tot aartsbisschop van Utrecht leidde tot de tot op heden bestaande breuk met de bisschop van Rome en een scheuring in de Nederlandse katholieke kerk. Op deze voor onze kerk zo belangrijke keuze wordt op deze vormingsavond ingaan.

De aanleiding tot de keuze, de onzekere weg daar naar toe, het zoeken naar een geschikte kandidaat, de gebeurtenis zelf en de reacties daarop in binnen- en buitenland zullen de revue passeren. Dit alles als achtergrond bij de vraag - waar tot slot op in gegaan zal worden - wat de betekenis van deze keuze en de daarop volgende bisschopswijding voor

onze kerk en de kerken van de Unie van Utrecht tot op de dag vandaag zijn.

Wietse van der Velde

Dinsdagavond 16 november. Pastoor dr. Mattijs Ploeger zal ons inleiden in de achtergronden en betekenissen van de verschillende eucharistische gebeden in ons kerkboek.

Iedereen is van harte welkom. U hoeft zich niet van te voren aan te melden. De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn van harte bij ieder aanbevolen!

Pastoor Grete

Werkgroep Diaconaat

Het is een tijdje stil geweest vanuit de diaconale werkgroep. Wij vonden het goed om u, na de succesvolle Vastenactie, een poosje met rust te laten. Maar... de werkgroep gaat nog steeds door met acties voor de Voedselbank in Amersfoort en wij zijn dan ook van plan om in het komend najaar weer een inzameling van producten te houden.

De Voedselbank is nog steeds nodig. Vorige week heb ik weer een keer geholpen met de uitdeling en dan ervaar je hoe dankbaar mensen kunnen zijn met een brood, een pak melk, groente en fruit voor enkele dagen.

De Voedselbank speelt in op reclames bij supermarkten: kortgeleden werden voor rekening van onze parochie 130 zakken diepvries vis gekocht bij Albert Heijn. Gelukkig heeft de

penningmeester nog een reserve uit collectes e.d., waaruit af en toe vers producten kunnen worden betaald.

In september wil de diaconale werkgroep weer op enkele zondagen een inzameling houden.

In overleg met de Voedselbank hebben wij een boodschappenlijstje samengesteld.

Het lijstje ziet er als volgt uit:

Rijst, macaroni, houdbare melk, aardappelpuree, zoet broodbeleg, koffie. Vooral aan rijst is grote behoefte.

De zondagen, dat u producten kunt meenemen naar de kerk zijn:

19 september, 26 september en 3 oktober.

Wij hopen dat er volle tafels komen met boodschappen, die door u zijn meegenomen. Er komt ook een geldbusje op de tafel voor een eventuele geldelijke bijdrage.

Namens de Voedselbank en de honderden Amersfoorters, die afhankelijk zijn van de Voedselbank en onze werkgroep: **HARTELIJK DANK !!!**

Namens de werkgroep,
Do de Haart-Rinkel.



Bijbel10daagse 2010

In 2010 wordt de Bijbel10daagse gehouden van 29 oktober tot 8 november. Nationale Bijbelzondag is op 31 oktober. Het thema is: 'Toekomst'.

Hiermee wil het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) benadrukken dat de Bijbel perspectief biedt, in verschillende situaties, voor nu en straks. In de Bijbel zelf is de toekomst - dichtbij of veraf - een belangrijk thema.

Denk bijvoorbeeld aan de wederkomst van Christus.

Maar ook de verhalen die op het oecumenisch leesrooster centraal staan op de Nationale Bijbelzondag van 31 oktober passen in het thema: de roeping van Abram (Genesis 12) en het verhaal over Zacheüs (Lucas 19). Beiden gaan vol vertrouwen een onbekende toekomst tegemoet.

Voor velen is de Bijbel een boek dat gaat over hun toekomst, een boek dat je moed geeft om verder te gaan, juist in moeilijke omstandigheden. Een andere vraag die bovenkomt bij dit thema is: heeft het Bijbelwerk toekomst? Is de Bijbel het waard om doorgegeven te worden? En hoe doen we dat dan?

Tegelijk met de viering van de Bijbel10daagse voert het NBG een wervingscampagne. Ook dat heeft te maken met toekomstvisie. Want om bijbelwerk (vertalen en verspreiden van de Bijbel wereldwijd) ook in de toekomst mogelijk te maken is de steun van leden en donateurs hard nodig.

Waarom ieder jaar een Bijbel10daagse?

Sinds het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel10daagse. Het doel van deze 'Bijbelse

boekenweek' is om de Bijbel blijvend onder de aandacht te brengen van de Nederlandse samenleving.



Het Nederlands Bijbelgenootschap gelooft dat:

- ☞ de Bijbel een boek is dat verrassend relevant is in de hedendaagse cultuur
- ☞ de Bijbel betekenis kan geven aan levens van mensen
- ☞ de Bijbel een brugfunctie kan vervullen tussen 'de kerk' en de samenleving.

Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

Dit jaar staan er ook teksten uit de deuterocanonieke boeken in het leesrooster. Boeken die ondermeer gelezen worden door Lutheranen, oud-katholieken en rooms-katholieken.

Het bijbelleesrooster kunt u vinden onder:

<http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/>

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
ZO 12 september; 10.00 uur 16 ^e zondag na Pinksteren (19) Eucharistieviering met kinderzegen	Lezingen in overleg		
ZO 19 september; 10.00 uur 17 ^e zondag na Pinksteren (20) Eucharistieviering	Amos 8; 4-7	1 Timoteüs 2; 1-8	Lucas 16; 1-13
ZO 26 september; 10.00 uur 18 ^e zondag na Pinksteren (21) Eucharistieviering	Amos 6; 1-7	1 Timoteüs 6; 11b-19	Lucas 16; 19-31
ZO 3 oktober; 10.00 uur 19 ^e zondag na Pinksteren (22) Schriftlezing en gebed	Habakuk 3; 2 & 16-19	2 Timoteüs 1; 6-14	Lucas 17; 5-10
ZO 10 oktober, 10.00 uur Oogstdienst / Kinderdienst Eucharistieviering	Lezingen in overleg		
ZO 17 oktober; 10.00 uur 21 ^e zondag na Pinksteren (24) Eucharistieviering	Genesis 32; 23-32	2 Timoteüs 3; 13 - 4; 5	Lucas 18; 1-8
ZO 24 oktober; 10.00 uur 22 ^e zondag na Pinksteren (25) Eucharistieviering	Jeremia 14; 7-10 & 19-22	2 Timoteüs 4; 6-8 & 16-18	Lucas 18; 9-14
ZO 31 oktober; 10.00 uur Allerheiligen (met gedachtenis van alle overledenen) Eucharistieviering	Wijsheid 3; 1-9	Openb. 7;2-4 & 9-17	Matt. 5; 1-12
ZO 7 november, 10.00 uur H. Willibrordus, apostel der Nederlanden Schriftlezing en gebed	Jesaja 52; 7-10	Hebreeen 13; 7-17	Matt. 25; 14-34
ZO 14 november, 10.00 uur 25 ^e zondag na Pinksteren (28) Eucharistieviering	2 Makkab. 7; 1-2 & 9-14	2 Tessal. 3; 7-13	Lucas 20; 27-38
ZO 21 november, 10.00 uur Laatste zondag na Pinksteren Eucharistieviering	Maleachi 4; 1-6	Openb. 3; 7b-12	Lucas 21; 5-19

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

Sabbatical/studieverlof :

De eerste helft van mijn sabbatical zit er weer op. Deze eerste helft heb ik vooral besteed aan een nader onderzoek naar de betekenis van Sint Joris en Sint Michael en de draak. Het is de bedoeling dat daar volgend jaar een klein boekje over uitrolt.

Ondertussen besteed ik mijn sabbatical ook aan een cursus “Kunst en K/Werk”. Ook van de vruchten daarvan hoop ik volgend jaar iets te kunnen laten zien. Wat mij daarbij in het bijzonder bezighoudt is de vraag hoe moderne kunstvormen ook van betekenis kunnen zijn voor de oud-katholieke kerk, naast de waardevolle betekenis en het behoud van het kunstbezit dat ons is overgeleverd door generaties voor ons.

Pastoor Grete

Avondgebed

Vorig jaar werd in onze kerk gestart met het oecumenisch opgezet avondgebed op de donderdagavond. Een half uurtje in de week om stil te zijn, samen te bidden en te zingen. Een initiatief dat wel is aangeslagen, het aantal deelnemers daalde bijna nooit onder de tien en meestal waren er gemiddeld zo'n vijftien mensen aanwezig.

Besloten is het avondgebed weer op te nemen dit seizoen, verheugend is dat het aantal 'voorgangers', een groot woord voor degenen, die verantwoordelijk zijn, ook is uitgebreid en ook met mensen uit andere kerken. Het avondgebed wordt inmiddels door een behoorlijke groep gedragen en dat maakt het licht voor ons allen. Bent u in de stad rond 19.00 uur op donderdag, stap dan rustig eens binnen; veel is vertrouwd en de drempel is laag.



Emile Verhey

Stichting Restauratie (Beheer en Behoud) Kunstbezit.

Het digitaliseren van zowel het oude handschrift in het Mirakelboek evenals de gedrukte versie van Pim Lukkenaer uit 1945 vordert gestaag. De belangstelling voor het Mirakel en Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort blijft groot. Het boekje Maria Nu en de dubbele ansicht worden ook bij de VVV te koop aangeboden: hun voorraad moet regelmatig aangevuld worden.

Vooruitlopend op de Maria-tentoonstelling in museum Flehite in 2011 werd samen met het gemeentelijk informatieblad Open Monumentendag 2010 een Mirakel-CD verspreid waarop een aantal Amersfoortse orgels te



beluisteren zijn. Ook het Gern-orgel en het kabinetorgel uit het Seminarie zijn hierop te beluisteren. Organist is Hein Hof. Deze CD wordt ook bij ons los te koop aangeboden, de prijs is € 4,00. Heeft u de beschikking over een computer en wilt u meer weten over deze CD? Ga dan naar:

http://web.me.com/hortense1/ORDERS-MIRAKEL_CD/INFO_MIRAKEL_CD.html

Dankbaar

Rudolf en ik willen de parochie Amersfoort bedanken voor de mooie kaarten met nog mooiere wensen voor ons in Egmond aan Zee! Met een mooie orchidee én een taart en uiteraard het bezoek waren we zeer verrast!

Rudolf werkt inmiddels al weer een half jaar hier voltijds als pastoor, terwijl ik in Amersfoort woonde en werkte. Nu is gelukkig het "latten" weer afgelopen!

Naast de dank voor de goede wensen met "extra's" wil ik / willen wij ook de parochianen bedanken voor de "gastvrijheid", vriendschap, steun, warmte die we - met ons gezin - hebben ervaren in Amersfoort. De relatie God, kerk en ik (Marian) werd steeds "ingewikkelder", maar de mensen in die kerk (jullie dus) waren en zijn me dierbaar. Dat ingewikkeld zijn maakte ook dat ik niet wist wat ik met het afscheid van Amersfoort aan moest, ik kwam er nog maar zelden en de kinderen zijn (steeds meer) "uitgevlogen". Jullie namen het initiatief om ons hier alle goeds te wensen - dank daarvoor!

Wellicht dat we een aantal van jullie gezien hebben op 5 september. Ik heb er zin aan.

Veel goeds, veel dank en wellicht tot ziens - in Egmond, of elders,

Rudolf Scheltinga, Marian van 't Klooster



Buurten voor vrede

Een buurt leeft pas wanneer we een stap maken naar elkaar toe en werkelijk interesse tonen aan elkaar. Zo kan vrede mogelijk worden. Daarom sluiten we met de binnenstadkerken (*de Evangelisch Lutherse kerk aan de Langestraat, de Johanneskerk aan de Westsingel, de Oud Katholieke kerk aan 't Zand en de Franciscus Xaveriuskerk aan 't Zand*) en met mensen uit de buurt aan bij de vredesweek opdat ook onze omgeving een buurt voor vrede wordt.



Wat? Een vredesmaaltijd en een vredesviering.
Wanneer? Op donderdag 23 september 2010.
Hoe laat? De maaltijd begint om 17.00 uur en de viering om 19.00 uur.
Waar? De maaltijd is in de Johanneskerk en de viering in de Oud-Katholieke kerk.
Opgeven? Voor de maaltijd is het handig als we weten wie er mee eten. Opgeven kan bij Hen Smit (telefoonnummer 033-4633496 of per e-mail: hen.smit@hetnet.nl). De viering is open voor iedereen.

Angela Berben

Gaath Jathag

De heilige Agatha leeft nog voort in het gelijknamige straatje langs de pastorie, maar het weeshuis met dezelfde naam en de schuilkerk zijn al lang verdwenen. Het bewuste straatje is overigens eerst later zo genoemd, daarvoor heette het de 'Pissteeg', omdat naar men zegt hierdoor de urine werd vervoerd voor de leerlooierijen in de stad.

Ook getooid met de naam Agatha was het regioverband van de parochies Amersfoort, Groningen, Arnhem, Twente, Hilversum en Almere. Aan het project Almere is echter een eind gekomen en dus past de naam niet meer. De regiopastores zullen er op wat moet vinden, het meest eenvoudige zou Agath kunnen zijn, maar dat klinkt wat vreemd; net als Hagat. Misschien Jorwert ook vernoemen in Jathag, of meer dynamisch Gaath of tot slot Taagh. Meer suggesties? Stuur ze in bij de redactie.



In de regio hebben zich nog al personele wijzigingen voorgedaan en dat heeft u al kunnen merken aan de gastvoorgangers. Al eerder werd emeritus pastoor Klaas Jan Homan gevraagd de zorg voor de statie Twente op zich te nemen, wat hij met veel plezier doet. Maar nu is deze zomer ook pastoor Remco Robinson uit Arnhem vertrokken om in Zeeland aan de slag te gaan bij de Statie Zeeland en de Missie voor de Zeelieden (een gecombineerd oud-katholieke/anglicaans pastoraat). Het ziet er naar uit dat pastoor Homan nu ook tijdelijk Arnhem gaat waarnemen.

En in Groningen komt ook een wisseling: pastoor Annemieke Duurkoop is benoemd tot pastoor in Utrecht naast de daar al actieve pastoor Bernd Wallet. Kandidaat Victor Scheijde krijgt nu de pastorale zorg voor Groningen en Friesland op zijn bordje. De enige, die gebleven is in de regio naast uw eigen pastoor, is pastoor Leen Wijker in Hilversum. Hij is fit en vol verhalen teruggekeerd van zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.

Emile Verhey

Over de grens van Amersfoort is nog veel meer O.K.!

(Afl. 6)

Ook in deze aflevering weer een bericht van letterlijk over de grens. De afgelopen tijd heb ik regelmatig de berichtgeving over het Internationaal Oud-Katholiek Congres in Zürich gevolgd en wat mij bijzonder aansprak was het bericht dat Jutta Eilander een programma heeft opgesteld voor jongeren omdat daarin niet was voorzien. Al heel gauw sloten jongeren uit andere landen zich bij de Nederlandse groep aan.



De jongeren verbleven in het Scoutinghuis en tot hun vreugde hadden ze bijzondere burens, namelijk de Dierentuin. Het bezoek daaraan werd beter gewaardeerd dan aan het klooster. Iedere dag werd een zgn. Dagverslag gemaakt die op de jongerensite okj.okkn.nl werd gezet, met daarin een opsomming van de activiteiten, grappige opmerkingen en tekeningen. Ook Jutta zorgde voor verslaglegging, vergezeld van allerlei vrolijke foto's.

Diverse activiteiten waren er w.o. workshops, stadsbezoek, een barbecue, maar de jongeren hebben ook een duidelijke stempel gezet op de vieringen. Door een Nederlandse is in het Frans een lezing gedaan en gezamenlijk hebben ze voorbieden opgesteld die in verschillende talen zijn gelezen.

En, heel bijzonder, op de laatste dag tijdens de plenaire vergadering is een door de Nederlandse delegatie ingediende resolutie aangenomen met als tekst (overgenomen van de website www.okkn.nl):

Het 30^e Internationaal Oud-Katholiek Congres besluit dat een programma voor jongeren een integraal onderdeel van ieder congres is. Dit wordt in het statuut van het Internationaal Oud-Katholiek Congres nader geregeld.

Zeer tot genoegen van de aanwezige jongeren werd de resolutie met ruime meerderheid aangenomen.

En nog een bijzonderheid: over 4 jaar is het Congres in Nederland! Ik ga dan zeker, u misschien ook?

Digna Schade van Westrum

Onlangs in Zurich; straks in Nederland

Het 30^e internationale Oud-Katholieken congres.

“Scheep vreugde in 't leven, zet je zorgen aan de kant” zingt een ouderwetse feesthit, maar ook al kon iedereen daarvoor kerkelijke subsidie krijgen, het zal niet zo gauw bij iemand opkomen om voor zo'n feestje naar Zurich te reizen.

Toch waren er begin augustus ruim 300 deelnemers in die Zwitserse stad samen gekomen op zoek naar vreugde, maar dan een vreugde die voortkomt uit geloof en vertrouwen, niet maakbaar en met kwetsbaarheid vertrouwd, aldus aartsbisschop Joris in zijn preek.

Om daaraan deel te krijgen en die vreugde met elkaar te delen probeerden de deelnemers vanuit hotel en campingplek elders om 8.30 uur de Augustinerkirche in het stadscentrum te bereiken voor het ochtendgebed waar Taizéliederen meditatief klonken midden in een omgeving waar al vroeg gewerkt en gewinkeld werd en vrijwilligers uit de parochie achter de schermen bezig waren om de nodige voorzieningen te treffen voor de komende dag. Veel lag al gebruiksklaar zoals de vertaling van de referaten en de preken. Want het vergt wel extra voorzieningen om vreugdevol met elkaar te verkeren in een liturgische viering met wisselend gebruik van de zes talen die in de diensten klonken uit de mond van voorgangers en jeugdige voorbidders.

Er is meer dan spreektaal

We waren er met ruim veertig Nederlanders. Al konden we nog vele oude bekenden begroeten, we troffen er ook menig nieuw kerklid aan die voor het eerst aan zo'n congres deelnam. Af en toe zochten we elkaar wel even op tijdens de pauzes of op een zomeravond- terrasje om bij te



praten, maar dat was in de marge –we wilden immers juist andere oud-katholieken, hun tradities en ambities beter leren kennen. Dat kon door samen te luisteren en na te denken over de vier referaten waarin de sprekers op zoek gingen naar een vreugdevolle spiritualiteit. Je kon er tevens voor kiezen om samen te komen op plekken waar aandacht was voor de eigen taal van muziek, pantomime en andere kunstvormen die ruimte scheppen voor levensvreugde.

Zo'n plek die wij ons in het bijzonder herinneren is de werkplaats voor mensen met verstandelijke of lichamelijke beperking. “Het is de vreugde die hier vrienden maakt” -stond in de folder te lezen. We hoorden een

treffend verhaal van de leidinggevenden met nadruk op zakelijke en gedisciplineerde aanpak van de productie, maar doorstraald van een menslievendheid die de hele sfeer van dat bedrijf bepaalde.

We mochten ons zelfgebakken brood uit hun bakkerij meenemen maar dat was eigenlijk teveel van het goede, want we werden bij de lunches en gedurende de pauzes op het congres rijkelijk voorzien van spijs en drank en andere lekkernijen.

Driemaal in deze vijf dagen troffen de congresgangers elkaar in de kerk voor de eucharistieviering. Daaronder een plechtige viering midden in de week waarbij alle aanwezige bisschoppen, vertegenwoordigers van bevriende kerken en gasten uit de oecumene aan de processie deelnamen. Nadien werden we in bussen naar Schaffhausen vervoerd en vervolgens in de boot genomen om bij de waterval met het water van de Rijn besproeid te worden alvorens we de kloosterkerk van Rheinau betraden. Daar werd op het magistrale orgel een indrukwekkende en speelse improvisatie gegeven op een karakteristiek lied uit de diverse kerken van de Unie van Utrecht. Buiten gekomen schaarden we ons in een open tent aan de schragen voor Kartoffelsalat + Bratwurst mit Wein oder Bier en genoten van de vreugde van het met elkaar en het er voor elkaar zijn op deze stralende dag.

Vreugde in het delen van zorgen.

De zorgen in de samenleving, de kerk en het eigen bestaan werden niet onder die feesttafel geveegd. Die werden ter harte genomen in de gesprekken en gedeeld in de voorbeden. Daarbij werden we met name bepaald toen de Aartsbisschop aan zijn Filippijnse collega het eerste exemplaar overhandigde van een boekje ter nagedachtenis aan Alberto Ramento die enkele jaren geleden vermoord werd wegens de inzet van zijn kerk en van hemzelf voor de armen en hun protest tegen de uitbuiting van de machtelozen door de heersende klasse. Het was zijn opvolger die in zijn dankwoord geroerd, maar ondanks de gruwelijke feiten en de blijvende dreiging, blijmoedig getuigde van het geloofsvertrouwen en de bereidheid om trouw te blijven aan de evangelische opdracht om op te komen voor de geringsten der mensen.

Aan de vooravond van het vertrek troffen allen elkaar bij een banket in een grote zaal met muzikale bijdragen uit de Zwitserse folklore en Engelse toppers-van-toen. Een ovatie werd gebracht aan Urs Stolz, de leider van de organisatie die speels en doeltreffend samen met de blauwe engelen uit de lokale gemeente voor een gastvrij onthaal en een soepel verloop van het veelkleurige programma zorgde.

Boeiend maar vermoeiend

Zo luidde onze eerste reactie toen we voor de terugreis weer in de trein zaten. De vreugde brak weer door toen we er andere congresdeelnemers

op weg naar huis ontdekten met wie we de ervaringen konden delen. Een beetje bedruktheid was er ook wel, want onze kerk is aan de beurt om in 2014 zo'n congres te organiseren! Een opwekkend bericht daarbij is dat jongeren uit ons land die in Zürich waren, het internationale gezelschap liet weten: wij gaan er voor.
Komt u ook?

Met in ons rugzakje nog het zelf gebakken brood van de St Jakobs Stichting, dat wel een paar dagen oud was, kwamen we thuis in Amersfoort. Toch hebben we er vreugdevol van kunnen genieten door het te gebruiken voor een haast vergeten recept: wentelteefjes en daarbij verhalenderwijs herinneringen op te halen aan dit in veel opzichten geslaagde congres.



de Glazemakers

Taizéreis 2010

Afgelopen juli was er weer een reis naar Taizé voor jongeren. De groep bestond uit 18 jongeren, ds. Titus Woltinge en ik. Op vrijdagavond kwamen we bij elkaar in onze kerk om met elkaar kennis te maken en te bidden en te zingen. Aan het eind van de viering kregen we een reiszegen van dominee Rein van der Zwan. Gesterkt door dit gebaar gingen we de volgende morgen met de bus naar Taizé. In de bus zat ook een groep uit Delft. Deze groep kenden we nog van vorig jaar. Dat was heel gezellig. Na een heel voorspoedige reis, zonder enig oponthoud kwam we tegen 19.00 uur 's avonds aan in Taizé. Daar werden we ontvangen door broeder Sebastiaan. We kregen wat informatie, daarna kregen we wat te eten en gingen we onze tenten opzetten. De week was begonnen!

In Taizé kun je kiezen voor verschillende programma's: je kunt in het koor zingen, je kunt twee keer per dag Bijbelgroep doen en je kunt gaan werken. In Taizé zijn eigenlijk alleen maar vrijwilligers die het werk doen. Een groot deel van de groep koos er voor om te gaan werken. Dat betekende werken in de keuken, bij het uitdelen van de maaltijden, afwassen, koken voor 3000 mensen. Dit allemaal naast de dagelijkse Bijbelstudie en drie keer per dag de gebedsdiensten. Wie zegt dat jongeren lui zijn krijgt bij deze ongelijk.

Zelf deed ik ook mee aan een Bijbelgroep voor ouderen. De inleidingen stonden in het teken van "verlangen" en "roeping" en waren heel inspirerend.

In Taizé kreeg de oranjekoorts ook ons flink te pakken. Nederland stond in de halve finale en we konden na de gebedsdienst de tweede helft kijken.

Met slecht beeld en Frans commentaar hebben we het Nederlands elftal aangemoedigd. Even was Taizé oranje gekleurd.

Op donderdagmiddag was er een ontmoeting met alle Nederlandse jongeren.

Verschillende groepen deden een act. Onze groep heeft een liedje gezongen, begeleid op de gitaar door Myrthe.

Daarna kregen we informatie over de Taizé-ontmoeting in Rotterdam in december. Taizé komt naar Nederland!

Aan het eind van de week hadden we nog een gesprek met broeder Jasper. Broeder Jasper is nog maar kort broeder en hij is heel jong. Hij vertelde over zijn roeping om in te treden en hij vertelde over zijn leven als broeder. De jongeren mochten alles vragen en dat deden ze dan ook.

Op zaterdag ging het eindelijk een beetje regenen. De natuur snakke naar een beetje water. Toen we ons klaar maakten om naar de kerk te gaan om het licht van de verrijzenis aan elkaar door te geven, verscheen er een enorme regenboog als een brug naar de hemel. Het was heel symbolisch.

Op zondagmorgen vertrokken we weer naar Nederland. Na een voorspoedige reis kwamen we weer thuis. Daar konden we de tweede helft kijken van de WK-finale. Jammer genoeg verloor Nederland.

Sjoeke schreef voor ons een impressie:

In Taizé
is veel hetzelfde
een vast programma
driemaal kerk
ontbijten met chocolademelk
week in week uit
hetzelfde menu
vele mensen
uit elk land wel één

bijbelintroductie
gespreksgroep
werk
workshops
bijna rennen
naar het volgende onderdeel

en toch
is er van alles
anders
de rust
nieuwe ontmoetingen
nieuwe ontdekkingen



zoals het kerkje in Ameugny

Ook dit jaar gaan we door met de Taizévieringen. Deze vieringen zijn voor jongeren tot ongeveer 30 jaar oud.

Ze zijn op 27 augustus, 24 september, 29 oktober, 26 november, 28 januari, 18 februari, 25 maart en 29 april en beginnen altijd om 20.00u.

In december komen de broeders van Taizé naar Rotterdam. Jongeren, die dat willen, kunnen komen helpen in de oud-katholieke Paradijskerk. Meer informatie bij Angela Berben.

Angela Berben

Bezoeken

Monumentenwacht in opleiding.



De heren inspecteurs van de Monumentenwacht Utrecht hadden duidelijk veel genoeg in het opstellen van het

Instandhoudings/onderhouds plan van ons kerkgebouw. Oude monumenten zijn er genoeg, maar een jong

monument en dan nog wel in een dergelijke goede staat komt men blijkbaar niet veel tegen. Deze inspecteurs - veelal met heel diverse bouwkundige achtergrond - moeten ook vertrouwd gemaakt worden met specifieke aspecten van de diverse monumenten. Zo kwam de vraag of het mogelijk was om met 16 deskundigen (in opleiding) het kerkgebouw te mogen onderzoeken. Graag verleende het kerkbestuur hieraan medewerking. Het werd een bijzondere dag: alle hoeken en gaten, van binnen en van buiten werden bekeken. Oorspronkelijke bouwtekeningen van architect van Gent werden diepgaand bekeken en vergeleken met de uitvoering. Van dit bezoek werd een verslag opgenomen in het maandblad van de Monumentenwacht – een kopie daarvan hangt op het publicatiebord in de Jorishal.

Mieke van 't Erve

4^e klas van de Vrije School Amersfoort

Op 20 augustus jl. bracht de 4^e klas van de Vrije School Amersfoort een bezoek aan onze kerk. De aanleiding was het project "Amersfoort" dat dit schooljaar in diverse facetten wordt behandeld.

De klas was na de ochtendopening lopend van school vertrokken en kwam al opgewekt kwetterend bij de kerk aan. Hun juffrouw had tevoren al

uitgebreid over St. Joris en de draak vertelt. We hadden afgesproken dat ik het zou hebben over de geschiedenis van het beeldje van Maria, de wonderen en het paneeltje.

De kinderen waren - tot mijn verrassing - van een aantal dingen goed op de hoogte.

Toen ik opende met de vraag hoe onze kerk heet, werden er zoveel vingers opgestoken dat ik tot 3 heb geteld, waarna met volle kracht werd geroepen 'St. Joris', maar toen ik vroeg wat de heel mooie naam is, werd het stil en ook de juffrouw wist niet dat het "H. Georgius" is.

We zijn de kerk in gegaan en bij het schrijn heb ik verteld. Dat leverde boeiende vragen op, waaronder "waarom is het licht van de zaklantaarn blauw". Vervolgens zijn de kinderen de kerk door gegaan op zoek naar voorwerpen met St. Joris erop. Ook in de Joriszaal hebben ze nog even gekeken en toen ... was de concentratie op.

De juf had een lied over St. Joris met ze ingestudeerd en dat hebben ze in de kerk gezongen. Daarna kreeg ik deze prachtige tekening met aan de achterkant alle namen. Een meisje had onderweg nog een bosje wilde kamille geplukt en dat werd mij overhandigd met 2 plakken biologische chocolade!

Al met al een bezoek waar een ieder tevreden over kan zijn.

Digna Schade van Westrum

GEZOCHT: DOZENVERKOPERS SPECULAASACTIE 2010

Hospice Dôme zoekt weer vrijwilligers voor de speculaasactie!

In april 2004 is Hospice Dôme aan de Appelweg geopend. Sindsdien hebben we aan vele mensen en hun naasten liefdevolle zorg kunnen geven in de laatste levensfase.



Hospice Dôme is voor een deel afhankelijk van gaven en giften en daarom organiseren we nu alweer voor het elfde jaar **een speculaasactie**. De vorige jaren waren een enorm succes, niet alleen door enthousiaste speculaasverkopers, maar ook door de speculaaseters! Bovendien heeft Hospice Dôme meer bekendheid gekregen!

Voor de speculaasactie van dit najaar zoeken wij weer zogenaamde

"dozenverkopers":

mensen, die bereid zijn 1 doos speculaas (of meerdere) te verkopen aan vrienden, familie, burens, collega's, etc.

(NB. Eén doos bevat 14 pakken met 3 grote plakken speculaas, 1 hele doos brengt 'n kleine € 25 op).

Wilt u ook meedoen dit jaar? Wanneer u zich in wilt zetten om één of meerdere dozen in uw omgeving te verkopen voor dit goede doel, wilt u zich dan **vóór 1 oktober a.s. opgeven?**

U kunt dan meteen uw bestelling doen.

Opgeven kan op twee manieren:

1. Telefonisch: Hospice Dôme: 033-4601960 (op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur)
2. Per e-mail: info@hospicedome.nl

Voor meer informatie of voor vragen kunt u ons altijd bellen en/of e-mailen.

Namens Hospice Dôme,
Edith Jansen en Riet Messelink



Hospice Dôme
Open Huis

Voor iedereen die het hospice eens van binnen wil zien!

Voor iedereen die bij de andere keren niet in de gelegenheid was!

Voor iedereen die graag eens wat meer informatie wil over het hospice!

Loop even binnen op:

Zaterdag 2 oktober 2010 tussen 14.00 uur en 16.00 uur

Appelweg 49 te Amersfoort

Koffie en thee staan klaar!

U bent van harte welkom!

Hospice Dôme is een kleinschalige zorgvoorziening voor mensen in de laatste levensfase.

Voor meer informatie: www.hospicedome.nl

Reis in het spoor van Michaël (bij plaatje voorkant)

In het kader van mijn sabbatical hebben Emile en ik onze reis in het spoor van de heilige aartsengel Michaël voortgezet. Waren we vorig jaar in zuid-west Engeland, dit jaar ging het spoor van Mont Saint Michel via Sacra di San Michele in de Franse Alpen tot Monte Sant Angelo in Italië. Het was een heel inspirerende reis en we hebben ook heel veel moois gezien in allerlei kerken. De foto op de voorkant van dit parochieblad is één van de vele foto's die we tijdens onze reis hebben gemaakt. Geen foto van een Michaël en Joris, maar van een modern glas in lood raam in de kathedraal van Nevers in Frankrijk. De oude ramen waren in de 2^e wereldoorlog gesneuveld en na de oorlog had de parochie de moed om voor dit historische gebouw moderne kunstenaars te vragen om de nieuwe ramen

te maken. Heel verrassend voor het oog, maar het raakte ons ook vooral in ons hart en in ons geloof en kerkbeleving.

Pastoor Grete

Agenda

september

zo	12	10.00	Kerkgebouw	Eucharistieviering en kinderzegen
ma	13	19.45	Joriszaal	Liturgiewerkgroep
wo	15	18.30	Joriszaal	Startbijeenkomst Huisringen met maaltijd
		20.00	Pastorie	Commissie Bebouwde Eigendommen
do	16	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Joriszaal	Bezoekersgroep
vr	17 t/m 19		Elders	Zeilweekend jongeren
za	18	10.00	Kerkgebouw	Schoonmaakdag
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		17.00	St. Joriskerk	Vesper m.m.v. St. Joris kamerkoor
di	21	15.00	Johanneskerk	Overleg Binnenstadspastores
wo	22	14.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
do	23	17.00	Joriszaal	Maaltijd i.h.k.v. de Vredesweek
		19.00	Kerkgebouw	Viering i.h.k.v. de Vredesweek
		19.30	Kerkgebouw	Koorrepetitie
vr	24	20.00	Kerk & zaal	Taizéviering
za	25	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
di	28	19.30	Joriszaal	Vormingsavond parochie & belangstellenden
do	30	16.30	Gebouw OKKN	Vergadering Utrechtse geestelijkheid
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed

oktober

vr	1	20.00	Kerk & zaal	Taizéviering
za	2	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	3	15.00	Rotterdam	Voorbereiding Taizé ontmoeting in december
wo	6		Elders	Huiskring
do	7	11.00	Hilversum	Overleg pastores AGATHA regio
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.30	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	9	10.00	Joriszaal	Catechese 12+
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		14.00	Hilversum	Lering en Vermaak
zo	10	10.00	Kerkgebouw	Oogst- en kinderdienst
ma	11	19.30	ORKA Utrecht	Clusterbijeenkomst Synode
di	12		Elders	Huiskring

wo	13	10.00	Joriszaal	Eucharistieviering senioren
	13 t/m 26			Herfstvakantie pastoor Grete
do	14	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	16	11.00	Kerkgebouw	Open kerk tot 15.00 uur
ma	18	19.30	Alkmaar	Clusterbijeenkomst Synode
do	21	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed

oktober

za	23	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
wo	27	14.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
do	28	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.30	Kerkgebouw	Koorrepetitie
		19.45	Joriszaal	Huiskring
vr	29	20.00	Kerk & zaal	Taizéviering
za	30	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		17.00	St.Joriskerk	Vesper (mmv st. Joris Kamerkoor)
zo	31	10.00	Kerkgebouw	Allerheiligen met gedachtenis voor de overledenen

november

di	2		Elders	Huiskring
wo	3	19.30	Joriszaal	Gemeentevergadering
do	4	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	6	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	7			Kopysluiting Joris op 't Zand
di	9	10.30	Joriszaal	Redactievergadering Joris op 't Zand
wo	10		Elders	Huiskring
			Joriszaal	Groep Hoeksteen
do	11			St. Maartensviering geestelijkheid Utrecht
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	13	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
di	16	19.30	Joriszaal	Vormingsavond parochie & belangstellenden
do	18	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.30	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	20	09.30	de Akker	Synode
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	21			Joris op 't Zand komt uit
wo	24	14.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
do	25	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Joriszaal	Huiskring
vr	26	20.00	Kerk & zaal	Taizéviering

Redactie Joris op 't Zand:

Drs. G.C.G. Verhey- de Jager, L.O. van 't Erve & W. Roobol.

Kopij: ✉ jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl.

Kopijsluiting: **7 november 2010**

Administratie:

Van Lyndenlaan 20

3871 HC Hoevelaken

✉ jorisoptzand@upcmail.nl

Oud-Katholieke parochie, Amersfoort

Joris op 't Zand

Nr. 201004, september 2010 – november 2010